

100 jaar Korfbal Zutphen
1916 - 2016



Portret #58

Hans Kamphuis

Waarom korfbal?

Als kind zat ik eerst op voetbal, ik stond in het doel. Dat was veel te saai voor mij. Toen was ik al fel en fanatiek en in het doel had ik niet genoeg te doen. Mijn broer, Wim Kamphuis, en André Beltman korfbalden bij Rapiditas, dus toen ik 11 jaar was ben ik ook over gestapt naar korfbal. Ik vond het direct een fijne sport om te doen. Hard rennen, gooien, schieten: daar kon ik mijn energie en gedrevenheid in kwijt. En ik hield ook toen al meer van teamsporten. Individueel sporten kon ik ook goed, maar vond ik minder leuk. Bij de korfbal genoot ik niet alleen van de wedstrijden, maar ook van de trainingen. We hadden toen goede trainers: Wim Hoevers, Hans Overstege en Henk Schimmel kan ik mij nog goed herinneren. Op mijn 17e kwam ik in het eerste van Rapiditas en daar heb ik tot mijn 30e in gespeeld. Stien Ditzel, 13 jaar ouder dan ik, was de eerste jaren een soort moeder voor mij in het team. De beste prestatie ooit was de 3e plaats in de hoofdklasse: prachtig was dat, op 3 punten na landskampioen. Ineke, mijn vrouw, speelde vanaf haar 15e in Rapiditas 1 en heeft dat 8 jaar gedaan. Daar kennen we elkaar van en we zijn nog steeds gelukkig getrouwd. Op mijn 30e verhuisden we naar Canada, dus toen stopte het korfbal.

Wat is er zo leuk aan KVZ?

KVZ ken ik alleen van de keren dat ik terug ben in Nederland. Als ik hier ben, wil ik altijd even iets met korfbal. Dat is al die jaren zo geweest en gebleven: spelen, trainen, schieten. Wat ik in Canada het meest van al heb gemist is het korfbal. Zowel de sport als het verenigingsleven. Ineke en ik zijn blij dat we tijdens het jubileum feestweekend in Zutphen konden zijn. We hebben genoten van de reünie en van het mooie feest. Samen met mijn maatje Eddy Douma heb ik ook mee gedaan met het schutterstoernooi. We zijn tot de kwart finale doorgedrongen. Eigenlijk hebben we een trofee verdiend voor het 'stijve harken duo'. Met hem speelde ik altijd in één vak vroeger. Hij noemde ons altijd het 'dood geverfde duo': we konden goed verdedigen en goed aanvallen en waren onafscheidelijk.

Wat doe ik in het dagelijks leven?

Samen met Ineke woon ik al jaren in Canada. Ik heb daar een fabriek opgebouwd die in februari heb verkocht. Ik ben er nog wel bij betrokken. We hebben ook twee speciale koffie shops Full of Beans op de St Jacobs Market.

