

100 jaar Korfbal Zutphen
1916 - 2016



Portret #67

Ymke Wiltink

Waarom korfbal?

Waarschijnlijk ben ik op korfbal gegaan, omdat mijn moeder korfbalde en ik daardoor van jongs af aan bij de korfbal heb rondgelopen. Ik ben toen ik 4 jaar was begonnen bij de niet-spelende welpen. Na een jaartje F4 heb ik altijd in het eerste team gespeeld, vanaf de F1 tot nu in de A1. Voor een groot deel heb ik steeds hetzelfde team gehad. Dat maakt het leuk: we zijn een vriendenclub geworden die ook nog met elkaar sporten. Wel fijn dat korfbal ook nog een leuke sport is. Wat het leuk maakt is dat je zowel moet aanvallen als verdedigen, dat het een balsport is en dat jongens en meiden samen in een team spelen. Veel tegenstanders komen we ook al jaren tegen. We hebben bijvoorbeeld heel vaak kampioenswedstrijden moeten spelen tegen NKC. Voor ons gevoel verloren wij altijd van hen.

Wat is er zo leuk aan KVZ?

Het is altijd gezellig bij KVZ. Je kent eigenlijk iedereen, dus zodra je op het veld komt heb je contact en een leuk gesprek. Voor een groot deel zijn het hele families die bij KVZ zitten en dat maakt de vereniging eigenlijk ook tot één grote familie. Ik vind het leuk om overal aan mee te doen. De hoogtepunten van het jaar zijn het Schutterstoernooi, het Oranjetoernooi en natuurlijk het Jeugdkamp. Toch is het aller leukste dat ik heb mee gemaakt, dat ik vorig jaar in de basis mee mocht spelen met de kampioenswedstrijd van de A1. Zelf zat ik toen nog in de B1, dus het was best spannend, maar vooral heel leuk. Komend jaar zit ik weer in de A1. Ik denk dat het positief is dat er een trainer van buiten de club komt. Een nieuw gezicht bekijkt ons met een frisse blik en dat lijkt mij wel goed voor het team.

Wat doe ik bij KVZ?

Zoals gezegd speel ik in de A1. Ik train en coach al een aantal jaar een jeugdteam. Afgelopen jaar de C4 en komend jaar, samen met Bob Nikkels, de D1. Ik fluit af en toe een wedstrijdje. Verder doe ik nog losse dingen, zoals training geven voor het schoolkorfbaltoernooi en een korfbalclinic geven aan de kinderen van de Bixo, die in onze kantine buitenschoolse opvang hebben.

Wat doe ik in het dagelijks leven?

Afgelopen jaar zat ik op een sportopleiding in Arnhem, maar daar ben ik mee gestopt. Komend jaar ga ik de opleiding sociaal werk doen in Zwolle.

