

100 jaar Korfbal Zutphen
1916 - 2016



Portret #73

Luc van Laarhoven



Waarom korfbal?

Een jaar geleden ben ik op korfbal gegaan. Ik was toen bijna 7 jaar en ben nu net 8 jaar geworden. Mijn zus Lieke zat er al op, via andere kinderen van school. Vroeger heeft de zus van mama wel bij ZKC gekorfbald en daardoor kent mama de sport wel een beetje. Met mijn zus ben ik mee geweest naar vriendjesdag en daarna mocht ik nog een paar keer mee doen. Ik vond het zo leuk dat ik zelf ook op korfbal wilde. Vorig jaar zat ik in de F2 en dit jaar nog een keer. In het team zitten ook weer nieuwe kinderen. Daar moet ik wel een beetje aan wennen, maar ik weet zeker dat dit ook weer leuk wordt, want je leert elkaar best snel kennen. Het leukste vind ik doelpunten maken en dat kan ik ook al best goed. Ik hoop dat het lukt om dit jaar kampioen te worden.

Wat is er zo leuk aan KVZ?

Ik vind het leuk om bij KVZ steeds meer nieuwe kinderen te leren kennen. In andere teams zitten wel wat kinderen die bij mij op school zitten, dus die ken ik al. Het is fijn dat ik een paar van de trainers ook al ken. Bernjo en Marit zijn bijvoorbeeld leuk en aardig. In de eerste trainingsweek was het heel warm. Het was leuk dat we toen niet gewoon gingen trainen, maar waterspelletjes gingen doen. Ik heb al twee keer mee gedaan met paaseieren zoeken. Dat is echt heel leuk en de laatste keer had ik ook nog prijs. Helaas was het chocola en dat mag ik jammer genoeg niet eten. Mijn zus Lieke wel, dus zij kreeg mijn prijs en ik kreeg van mama gelukkig wat anders lekkers ervoor in de plaats. Maar als ik weer prijs, heb hoop ik dat ik een prijs win die ik wel zelf mag opeten.

Wat doe ik bij KVZ?

Ik speel dus in de F2.

Wat doe ik in het dagelijks leven?

Ik ben nu net in groep 5 begonnen op basisschool De Fontein.